

"Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven." **Johannes 5:24**

Sjalom broeders en zusters, vrienden met een warm hart voor Israël.

Op de laatst gehouden vergadering van Steward to Joseph hebben wij het er onderling over gehad welk thema wij zouden gebruiken voor de volgende (deze) nieuwsbrief. Bij broeder Marcel Klerks kwam één woord, één gedachte naar boven. Het woord "verwachtingsvol".

Het woord verwachtingsvol kun je mijn inziens ook vertalen of lezen als "verwachten".

Wat verwacht de wereld op dit moment, waar wordt naar uitgekeken, waar wordt verwachtingsvol naar uitgekeken?

In deze "coronatijd" is voor de meeste mensen de hoop gevestigd op het vaccin dat in ontwikkeling is.

Als dat vaccin er maar is dan is "covid" verleden tijd en kunnen we eindelijk weer normaal gaan leven.

Dan kunnen we als gezin en als familie weer bij elkaar komen, kunnen we weer uit gaan en genieten van het leven, kunnen we weer op vakantie enz. enz.

Maar wat verwachten wij, kinderen van God die de Here Jezus kennen?

Natuurlijk hopen wij dat we als gelovigen binnen niet al te lange tijd weer "normaal" naar onze gemeenten te kunnen gaan om weer de onderlinge samenkomsten te kunnen gaan houden, om de gemeenschap der heiligen weer te kunnen gaan proeven, maar bovenal onze Heer en Heiland te kunnen loven, prijzen en eren. Maar wat moet echt onze verwachting zijn. Waar moeten we ons naar uitstrekken in deze boze wereld waar het lijkt alsof de duivel steeds meer voet aan de grond krijgt.

In 1 Thessalonicenzen 9 spreek Paulus hoe de Thessalonicenzen zich van de afgoden tot God hebben bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen.

in vers 10 staat: en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

Maar als wij Hem verwachten, hoe moeten we dan in deze wereld leven? Onze verwachting is toch heel anders dan het gros van de mensheid. Wij verwachten de Here Jezus.

Laten wij ons dan vasthouden aan Filippenzen 3 vers 20:

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.

Wij staan als gelovigen wel in deze wereld maar zijn niet van deze wereld.

Zo kijken wij als Steward to Joseph ook verwachtingsvol naar de toekomst voor wat betreft het brengen van het evangelie van Jezus Christus in Israël. Wij zijn bereid en gereed om de taak die wij hebben weer op te pakken en naar Israël te gaan om het heerlijk evangelie van onze Here Jezus Christus door te geven. Dit jaar zijn wij niet naar Israël geweest maar mochten wij met de door jullie gegeven giften broeders en zusters (stichtingen en organisaties) financieel ondersteunen zodat het evangelie in Israël toch onder velen mocht klinken en zijn er initiatieven ondersteund die het mogelijk hebben gemaakt om in de eigen taal via het internet het evangelie door te geven.

Geliefde broeders en zusters, houdt moed, zie verwachtingsvol uit naar Jezus Christus. Zijn komst is nabij. Zegen en groet,

Martin Moerland.

Besteding van de sponsorgelden – door de Penningmeester

De 'corona crisis' leidde begin dit jaar tot gesloten grenzen van het land Israël, waardoor ook de reizen van Steward to Joseph niet meer door konden gaan. Bij de HERE onze God is het gelukkig nooit crisis. Hij wil nog steeds dat niemand verloren gaat, dus gaat Zijn werk hier op aarde door. Er zijn geweldige beloften van terugkeer naar het land, van herkenning van Wie Yeshua is en van reiniging en bekering voor alle stammen van Israël (o.a. Deuteronomium 30, Zacharia 12, Ezechiël 36). Wij zien met reikhalzend verlangen uit naar de vervulling daarvan ('de tijden van verkwikking', Handelingen 3: 19-21). Daarom heeft de Stichting meteen vanaf het begin van deze crisis gezocht naar manieren om toch het evangelie en hulpgoederen bij Joodse mensen te kunnen blijven brengen. Op die manier wilden we ook het geld van de sponsors onverminderd in blijven zetten ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting. Onze drie doelstellingen zijn kort samengevat nog steeds: 1. De verspreiding van het Evangelie van Yeshua de Messias (Jezus Christus) onder Joden en Arabieren in Israël, 2. Alles wat nodig is om punt één te verwezenlijken. 3. Het ondersteunen van arme Joodse mensen, zowel in Israel als daarbuiten.

Daartoe hebben we gedurende de tijd dat we zelf het land niet in konden komen, 10 Stichtingen uitgekozen die heel goed bij deze 3 doelstellingen aansluiten. Voor punt 1 hebben we gekozen om drie stichtingen te ondersteunen die zich richten op online evangelisatie door middel van interviews, onderwijs, allerlei korte en langere filmpjes en Bijbelvertalingen via internet. Eén van deze stichtingen liet weten dat Joodse mensen nu vooral online zoeken naar Wie Yeshua is. (Israel heeft intussen twee keer een volledige zgn. lockdown gehad, waarbij mensen vooral thuis moesten blijven en terwijl u deze nieuwsbrief leest is Israël zelfs al in een derde lockdown). Deze stichtingen zijn ook o.a. telefonisch bereikbaar voor follow-up als mensen daar behoefte aan hebben. We hebben bij het kiezen van de juiste stichtingen eerst zelf onderzoek gedaan naar de mensen in deze stichtingen en de inhoud van wat zij verspreiden. Verder hebben we vier stichtingen / gezinnen gesponsord die fysiek aanwezig zijn in Israel en daar wél het Goede Nieuws kunnen blijven verkondigen. Ook hebben we een Boekdrukkerij gesponsord in Israël die zowel evangelisatie literatuur als Bijbels drukt en veelal gratis ter beschikking stelt voor evangelisatie doeleinden. Deze drukkerij heeft aan Steward to Joseph de afgelopen jaren ook veel materiaal voorzien. Tenslotte hebben we twee stichtingen ondersteund die praktische en geestelijke hulp bieden aan arme Joodse mensen in zowel Oost-Europa als in Israel. We vinden het belangrijk om dit met u te delen, om enerzijds te laten weten dat het werk toch doorgaat, zij het (tijdelijk) op een andere manier; en tevens om te laten weten waaraan het geld van de stichting is besteed in deze tijd waarin veel dingen anders gaan dan we gewend zijn. Laten we persoonlijk dagelijks biddend achter het volk en het land Israel blijven staan en een beroep doen op Gods beloften voor hen. Onze gebeden zijn zó belangrijk! (Zach. 12:10, Jacobus 5:17, Opb. 5:8, 8:3,4). Wees bemoedigd met Gods belofte uit Jesaja 41:10 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.

Gods zegen en hartelijke groeten,

Arie van Ooijen

Jozef openbaart zich aan zijn broers – Jeshua openbaart zich aan Israel. – Door Marcel Klerks

Het verhaal van Jozef is profetisch. Het openbaart veel over het geestelijke verloop van Israel ten opzichte van de Here Jezus de laatste tweeduizend jaar. Ik vat het kort samen.

A. Jozef wordt aan Egypte verkocht en wordt koning - *Jeshua wordt voor de langste tijd in de afgelopen tweeduizend jaar afgewezen door het Joodse volk / Israel, maar wordt in de rest van de wereld door velen als koning aangenomen. Welliswaar nog als een vergriekste heerser, maar spoedig zal iedereen Hem zien als de geopenbaarde Joodse Messias, komende op de wolken.*

B. Een fysieke hongersnood was de situatie waarin de broers van Jozef en het hele rijk van Egypte zich in bevonden - *De hele wereld en Israel is in een geestelijke hongersnood vandaag.*

C. Na het eerste 'bezoek' van de broers aan Jozef is hij koning in Egypte. Simeon wordt door Jozef in Egypte gehouden. Hij is voor een tijd niet meer bij zijn broers. (**Simeon** heeft de betekenis in zich van: "horen") – Voor een bepaalde tijd is het 'gehoor' niet meer bij Jozefs broers – Israel is voor bijna tweeduizend jaar *doof* voor het evangelie.

D. Bij het tweede bezoek, komen **Simeon** en zijn broers weer samen. Het gehoor is weer terug. - Israel opent zich om het evangelie te horen. Het evangelie wordt in Israel op velerlei wijzen verspreid en vindt steeds meer gehoor en geopende harten.

E. Bij dit tweede 'bezoek' is ook **Benjamin** met de broers meegekomen. Benjamin betekent 'Zoon van mijn rechterhand. Spoedig worden de twee volbroers Jozef en Benjamin verenigd. Door de Egyptische kledingdracht van Jozef wordt Jozef door zijn broers nog niet herkend. – Door de Grieks uitgedoste Jeshua; zijn Naam werd vergriekst naar Jezus, afgebeeld met lange, blonde haren ipv een middenoosters uiterlijk, zo wordt Hij door Israel nog niet herkend als hun Joodse broer. En heeft Israel in zijn geheel Hem nog niet als hun Redder erkend / aangenomen.

F. Alleen **Juda** *bekent openlijk* dat Jozef's macht gelijk is aan die van de farao. Hij smeekt om genade voor zijn broer Benjamin. Juda trekt het boetekleed aan. Hij staat op voor Benjamin. – Juda betekent 'lofprijs'. Slechts één van de elf broers komt tot het inzicht van de Macht van deze heerser en bekent dit openlijk. – ca. 30.000 (slechts) van 9 Miljoen Israeli's beleiden openlijk de Macht van Jeshua en erkennen Hem als Heer en brengen Hem lofprijs en eer. Zij komen op voor de 'Zoon van mijn rechterhand' / Jezus de Zoon van God, Die gezeten is aan de rechterhand van God de vader!

G. Dan... Jozef houdt het niet meer uit en wil zichzelf aan zijn broers openbaren. Hij gebiedt al zijn knechten de ruimte te verlaten. Als hij dan eindelijk met zijn broers alleen is, maakt hij zichzelf bekend!! – Kan het zijn dat in zo'n fase van een lockdown, Jeshua zich aan Israel, zijn broers gaat openbaren? Buitenlandse evangelisten ('knechten' van Jeshua), worden buiten het land gehouden, zoals de knechten van Jozef de ruimte moesten verlaten, zodat Jozef slechts met zijn broers alleen samen was?

Een scenario wat mij heel goed mogelijk lijkt! Of het tijdens een lockdown zal zijn, kan ik natuurlijk niet zeggen, maar het moment laat niet meer lang op zich wachten, dat heel Israel zal zien dat de Here Jezus, hun Messias is, hun broer, hun Jeshua! Paulus beschrijft het moment als opstanding uit de dood!

Verwachtingsvol kijken wij uit naar dit geweldig ontroerende moment en naar het moment dat ook wij onze Heiland van aangezicht tot aangezicht mogen zien! Kom Heer Jezus, kom! Maranatha!

Jozef openbaart zich aan zijn broers



Laten we met elkaar bidden dat Israels hart zacht genoeg mag worden in de komende tijd, om de goede boodschap te kunnen ontvangen. En het zaad, dat voor jaren in Israel gezaaid is, wortel geschoten heeft en zichtbaar op mag komen. Dat hun ogen open mogen gaan voor Jeshua als hun eigen Messias! En dat Jeshua zich spoedig aan **heel** Israel openbaart! *'En dan zal ook heel Israël worden gered'*. Romeinen 11:26