

"Ook Israël heeft Jezus, Jeshuah nodig!"

"Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, wie Mijn Woord hoort en hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven." Johannes 5,24

Ook Israël heeft de HERE Jezus nodig.

Romeinen 9:4 en **5** zijn heel bijzondere verzen, die opsommen welke acht geweldige voorrechten Israël van Jahweh heeft gekregen, in vergelijking met alle andere volken op aarde: *Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaders, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!* Ja er staat inderdaad verbonden (in het meervoud), omdat zelfs het Nieuwe Verbond, wat bekrachtigd is met het Bloed van de Messias, de HERE Jezus, alleen is gesloten met de 12 stammen van Israël (**Jeremia 31:31-33**). Gelukkig is het zo dat de HERE God alle mensen op het oog had en heeft; en we mogen weten dat Hij Israël niet uitgekozen had ten koste van de andere volken op aarde, maar ten behoeve van die volken. In **Genesis 10** lezen we dat er 70 volken zijn. In de Bijbel kunnen we af en toe de verbanden vinden tussen de 12 stammen van Israël en de 70 volken. Bijvoorbeeld bij Mara en Elim, waar 12 waterbronnen en 70 palmbomen zijn (**Ex. 15**). Of als de HERE Jezus discipelen uitzendt; eerst 12 en later nog eens 70 (**Luk. 10**). Paulus legt in Romeinen 11 op een beeldende wijze uit hoe andere volken deel kunnen krijgen aan de beloften en de verbonden die Jahweh aan Israël gegeven had, namelijk met het voorbeeld van enting. Takken uit wilde olijfbomen die geënt worden tussen (*niet in plaats van*) de takken van een edele (gecultiveerde) olijfbom. Wat is de voorwaarde voor de enting? Geloof in de Messias van Israël, de HERE Jezus. En in **Efeze 2** en **3** gebruikt Paulus nog meer voorbeelden voor Israël; in de vorm van een huis(gezin), van erfgenamen en van een lichaam. Deelkrijgen aan het huisgezin, de erfenis en het lichaam zijn alleen maar mogelijk dankzij het Bloed van de HERE Jezus en voor degenen die Hem nodig hebben en hun leven aan Hem toevertrouwen. Maar hoe zit het dan met de oorspronkelijke bewoners van het huis, met de originele takken van de edele olijfbom? Johannes de Doper zegt tegen zijn volksgenoten dat ook zij zich moeten bekeren: *"en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken"* **Matt 3:9**. Net zoals de HERE Jezus tegen de Joodse leider Nicodemus zegt dat *"Als iemand niet opnieuw geboren wordt (en 2 verzen daarna: uit de Geest geboren wordt), kan hij het Koninkrijk van God niet zien"* (**Joh. 3**). Daarom stelt Paulus de vraag: *Wat heeft de Jood dan voor op anderen? En hij antwoordt:...Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd....Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen? Volstrekt niet!* (**Rom. 3**) God blijft trouw aan Zijn geweldige beloften over Israël. Hij heeft Zijn volk, Zijn oogappel nooit verstoten. Zij hebben Zijn Woord gekregen, wat een voorrecht! En die 'sommigen die ontrouw zijn – die niet meer geloven', daarover spreekt Paulus in **Romeinen 11:23** nog verder: *En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten.* Wij weten waarom sommigen gestruikeld zijn! Niet om te vallen, maar opdat het Evangelie tot de volken zou komen waar u en ik deel vanuit maken (**Rom. 11:11**). Dat maakt ons klein en gebiedt nederigheid. En noopt tot liefde en gebed voor Israël. De dag is gelukkig nabij dat heel Israël zalig zal worden. Want de HERE gaat de Geest van de genade en de gebeden over Zijn volk spoedig uitstorten. Dan zullen zij Hem zien! (Zach. 12:10). Is dat ook ons gebed? *Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij*

in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? (Rom.10). Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd, de gelovige Jood en de gelovige heiden. Want in zekere zin heeft de HERE ook uit die 'stenen', die heidenen, erfgenamen - kinderen van Zijn belofte aan Abraham- verkregen. Niet om stilletjes te blijven liggen toch? Gaat u ook mee vertellen van de Heiland aan Zijn verbondsvolk? Of wilt u bidden voor zegen op onze weg - en meer arbeiders in de oogst? Want de velden zijn wit om te oogsten, prijs de HERE!

Afscheid van onze veldwerker

Door Bert-Jan Schuurman

Dankbaar voor 9 mooie jaren.

December 2010 werd mij gevraagd om als veldwerker van Steward to Joseph teams te gaan leiden naar Israel om het evangelie terug te brengen naar het Joodse volk. Enkele weken daarvoor had ik gebeden voor een nieuwe richting en dit scheen God's antwoord te zijn. Ik was al meerdere keren met StoJ op outreach geweest en had elke keer een fijne en gezegende samenwerking ervaren. Opnieuw in gebed, of dit werkelijk God's weg voor mij was, kreeg ik duidelijk de bevestiging om deel uit te maken van de stichting. Ik trad in dienst in April 2011.

Negen mooie jaren heb ik mogen dienen voor StoJ. Negen jaren, waarin ik veel heb mogen leren en groeien in de Heer. Negen mooie jaren waarin ik heb mogen zien dat God de bedekking van Zijn volk aan het weg nemen is. In de naar schatting 40 keer dat ik in Israel ben geweest, zag ik elke keer weer dat de weerstand tegen het evangelie minder werd. Daar waar in het begin de oppositie zeer fel en soms zelfs bedreigend was, is dit met name in de laatste jaren veranderd in oprechte belangstelling, openheid en warmte. Helaas nog niet bij iedereen, maar de voetstappen van de Messias klinken steeds luider in Israel. Bij velen van Zijn broeders begint het besef door te dringen, dat in tegenstelling tot wat men altijd heeft geleerd, Yeshua (Jesus) wel degelijk de door de profeten voorzegde Messias is. Ja, zelfs in de (ultra) orthodoxe gemeenschap gaan de ogen open. Yeshua wordt gezien als de "brug" tussen Joden en Christenen en velen erkennen dat Yeshua niet kwam om de Torah (wet/ God's instructies) af te schaffen, maar juist voorleefde en zelfs onderwees.

In de negen jaren dat ik werkzaam was voor StoJ heb ik met velen het evangelie mogen delen. Gedurende de langere outreaches (2 tot 3 maanden) heb ik ook met verschillende mensen intensievere contacten mogen onderhouden. Hierdoor ontstond vaak een vertrouwensband en ook heb ik mogen zien dat sommigen van hen hun leven aan de Heer gaven.

Jood, Arabier of Christen. Altijd was er een boodschap voor de mensen die God op mijn pad bracht. Verkondiging van de heerlijkste Naam der namen, God's beloften voor Zijn volk en voor eenieder die daarbij mag horen, een onderwijzing, dopelingen. Ja, werkelijk, ik heb veel vruchten mogen zien op de arbeid die Vader voor mij had voorbereid. Maar ook weerstand, harde grond, teleurstellingen waren soms aanwezig. Maar God, die getrouw is, tilde mij er altijd weer als een Vader boven uit en ik mocht zien hoe Hij steeds alles ten goede keerde.

Eén van de mooiste zegeningen die de Heer voor mij had is mijn vrouw, JoAnn. In 2014, 2016 en 2017 maakte zij deel uit van de teams. Gedurende deze laatste outreach (maart 2017) hadden we meer contact dan de twee keren ervoor. Tijdens de zomer was ik voor twee maanden in de V.S. en traden we in het huwelijk. In maart 2018 was er een outreach gepland waar ik leiding aan zou geven. Helaas moest ik verstek laten gaan, omdat ik vanwege het proces van mijn verblijfsvergunning in de V.S., het land niet kon verlaten. In maart 2019 maakten JoAnn en ik deel uit van het team dat Marcel leidde. Het afgelopen voorjaar was er opnieuw een outreach gepland, die ik zou leiden. Deze keer strooide het coronavirus roet in het eten. Opnieuw een gesloten deur. Dit heeft mij doen nadenken over de toekomst voor mij en mijn vrouw persoonlijk. We zijn in gebed gegaan en vroegen naar God's perfecte wil voor ons.

We kregen de tekst uit **Jesaja 43:18-19**

“Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?”

Eerder hadden we samen een woord ontvangen uit **Jer. 1:10**

“Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten.”

Het leven bestaat uit seizoenen. Ik geloof dat een nieuw seizoen voor mij is aangebroken. Een seizoen dat meer gericht is op onderwijzing aan gelovigen in Jezus, aangaande de Hebreeuwse achtergrond en diepgang van ons geloof in de Joodse Yeshua. Jaren geleden, voordat ik bij StoJ in dienst trad, ontving ik een woord van de Heer uit Ezechiël.

“Mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit Mijn mond een woord hoort, moet u hen namens Mij waarschuwen. Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar Ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered. En als een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht begaat en Ik een struikelblok voor hem leg, zal hij sterven. Omdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven. Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer in herinnering gebracht worden, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. Maar u, als u de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt, en hij inderdaad niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven omdat hij gewaarschuwd is, en hebt u uw leven gered.” **Ezechiël 3:17-21** HSV

JoAnn ontving deze zelfde tekst onlangs. Wij geloven dat het nieuwe seizoen dat we samen in gaan, een seizoen is, waarin we gelovigen wakker moeten schudden en moeten wijzen op het onderwijs dat Yeshua gaf. De tijd is kort, zeer kort. Het zal een oproep zijn tot waakzaamheid en gehoorzaamheid aan God's Woord, Zijn instructies.

Negen mooie en gezegende jaren bij StoJ. Voor mij is het nu de tijd voor een nieuw hoofdstuk. Het besluit om te stoppen bij StoJ voelt dubbel. Ik zal de samenwerking zeer zeker missen. Echter, ik geloof dat God ook in deze nieuwe periode Zijn zegen zal gebieden.

Ik ben heel dankbaar voor de mooie tijd bij StoJ en de vele gebeden en ondersteuning van eenieder van U. Alle dank, eer en glorie aan de Heilige van Israël. Wij bidden God's rijke zegen over het werk van Steward to Joseph.

Dank en zegen

De voorzitter – Martin Moerland

“En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de Naam van de Heere, Zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde.”

Micha 5: 1-4

In deze nieuwsbrief heeft u gelezen dat onze broeder en veldwerker van Steward to Joseph, Bert-Jan Schuurman u vertelt dat onze Here en Heiland hem en zijn vrouw JoAnn een nieuwe roeping heeft gegeven. De hierboven genoemde tekst uit Micha is één van de vele heen wijzingen uit het oude of eerste testament naar de komst van de Messias. De missie van Steward to Joseph is altijd geweest en zal blijven: Maak onze

Joodse broeders en zusters bekend met het evangelie van Jezus Christus vanuit het Joodse boek, de Bijbel. Laat hen zien dat het al in de profeten voorzegt is geweest dat Jezus Christus geboren zou worden en dat dit heilsfeit reeds ruim 2000 jaar geleden heeft plaats gevonden. Dat de Messias is geboren, heeft geleden, aan het kruis van Golgotha is gestorven voor onze zonden en dat Hij is opgestaan en dat Hij LEEFT en dat er een geweldige toekomst is weggelegd voor allen die Hem als hun verlosser aannemen of hebben aangenomen.

Bert-Jan heeft dit eerst als deelnemer aan een outreach mee mogen maken en vanaf 2011 als veldwerker van Steward to Joseph. Wij hebben Bert-Jan leren kennen als een broeder met een warm hart voor het Joodse volk en voor Israël maar bovenal dit alles in afhankelijkheid van zijn hemelse Vader. Hij heeft met heel veel liefde en passie het Woord mogen delen in en buiten Israël. Hij was er zich van bewust dat hij mocht zaaien en dat het God is die de wasdom geeft. Door omstandigheden is hij twee van de laatste drie keren dat er outreaches waren niet naar Israël geweest. Maar dat hield niet in dat hij het Woord van God en de liefde van de Here Jezus niet bleef uitdragen. Ook in Amerika, waar hij tegenwoordig woont, heeft God hem, samen met zijn vrouw JoAnn een plaats gegeven. Voor 2020 waren de outreaches die Steward to Joseph zou gaan ondernemen al helemaal geregeld. Tickets waren geboekt, overnachtingen waren geregeld, de voorbereidingen waren, naar de mens gesproken, goed geregeld. Echter toen kwam de coronapandemie. Alles in de wereld stond en staat nog steeds op zijn kop. Voor Steward to Joseph betekende dat: Geen outreaches in de eerste helft van 2020. We gaan ons binnenkort bezinnen hoe we onze missie, De Here Jezus bekend maken onder Gods volk, verder gestalte kunnen geven. We leggen het in Gods handen en verwachten het van Hem. De financiën die we besteed zouden hebben aan de twee outreaches zijn nu onder andere gebruikt voor online evangelisatie in Israel, wat de afgelopen periode juist zo belangrijk was.

We zien dat het antisemitisme steeds meer toeneemt en dat het Joodse volk steeds meer in de verdrinking komt en eigenlijk niet meer wordt geaccepteerd. Laten we gezamenlijk blijven bidden voor Israël en voor onze Joodse broeders en zusters wereldwijd. En tot Bert-Jan en JoAnn zou ik namens Steward to Joseph willen zeggen: Bedankt voor alles wat jullie voor HEM hebben gedaan. Gods zegen op de weg die Hij jullie zal wijzen, ga met Hem en Hij zal je paden recht maken. Graag wil ik jullie de zegen meegeven uit **1 Petrus 5 : 10 en 11:**

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Financiën

Jaarrekening 2019:

Balans per 31 december 2019 (in euro's):

	31-12-19	01-01-19
Activa:		
Banksaldo:	29.647,18	25.784,44
Totaal:	<u>29.647,18</u>	<u>25.784,44</u>

<u>Passiva:</u>	31-12-18	01-01-19
Vermogen:	25.784,44	25.784,44
Resultaat boekjaar:	3.862,74	0,00
	29.647,18	25.784,44
	<hr/>	<hr/>
Totaal:	29.647,18	25.784,44

Financieel overzicht 2019 (in euro's)

Giften en collecten:	30.681,91
Algemene kosten en vergoedingen:	3.245,63
Evangelisatie en ondersteuning Israël:	23.573,54
Informatie christelijke gemeenten:	0,00
Gestelde reserves	0,00
	26.819,17
	<hr/>
Resultaat 2019:	3.862,74

Begroting 2020 (in euro's)

Giften en collecten:	25.000,00
Vergoeding Veldwerkers:	0,00
Algemene kosten:	1.000,00
Onkosten Veldwerkers	500,00
Evangelisatie en ondersteuning Israël:	23.000,00
Informatie christelijke gemeenten:	500,00
	<hr/>
Resultaat:	0,00

Wij danken voor de rijke zegen die wij van de HERE God, Jahweh, telkens weer mochten ervaren bij onze vergaderingen, de teamleden die ons geschonken zijn, onze samenwerkingscontacten in Israel, en de ontmoetingen met de Israëli's! Daarnaast willen we bidden voor een goede doorstart na deze corona-tijd en dat de Heer ons één of twee nieuwe teamleiders schenkt.

In september hopen we weer een outreach naar Israel te maken. Mocht u hierover meer informatie willen, neem dan contact op met Marcel. Gods rijke zegen toegewenst!