

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan uit wat zichtbaar is.' **Hebreeën 11: 1 – 4**

Shalom Israël-vrienden,

Bovenstaande is eigenlijk het voorwoord voor wat er in Hebreeën 11 staat, waarin wordt gedeeld op welke grond de 'ouden' het geloof gestalte hebben gegeven, een goed getuigenis van God gekregen hebben maar echter de vervulling van de Belofte niet verkregen hebben.

Hoeveel te meer kunnen wij het geloof gestalte geven, omdat wij wel kennis mogen hebben van de Belofte die gegeven is. Wij mogen immers uit het Woord het getuigenis van onze Heer en Heiland Jezus Christus kennen en weten welke toekomst voor ons is weggelegd als wij Hem als onze Heer

en Heiland erkennen en Hem volgen in ons aardse leven. Wij mogen Hem verwachten en zien met reikhalzend verlangen uit naar Zijn komst. En dat brengt mij bij de vraag "waarom het evangelie brengen in Israël bij het Joodse volk"?

1. Psalm 135:4 - Want de Heere heeft Zich Jacob verkoren, Israël als Zijn persoonlijk eigendom.
2. Romeinen 8:11 – En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont zal Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest die in u woont.
3. Hebreeën 8:11b – Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Van uit het Woord geloven wij dat het Israël van deze tijd het Israël is. Afgelopen voorjaar mocht ik samen met Marja mijn vrouw, een rondreis maken door Israël onder leiding van de broeders Johan Schep en Jacques Brunt. Dit heeft mij (ons) enorm geïnspireerd betreffende het geloof in Jezus Christus en het bestaan van Zijn kinderen (het Joodse volk).

Er zijn zoveel aanwijzingen door opgravingen door het gehele land waarin zoveel door archeologen bevestigde waarheden van de Bijbelse tijd naar boven komen dat je, ook al zou je het Woord van God niet geloven, er niet om heen kan dat God bestaat en dat Jezus Christus naar deze aarde is gekomen om mens te worden, onder de mensen te leven en Zijn leven heeft gegeven tot redding van de mens om eens eeuwig bij Hem te zijn.

Als je door Israël reist komt de bijbel tot leven.

Het is des te meer van belang dat wij het Joodse volk bekend maken met het reddende werk van Onze Heere Jezus Christus en voor velen (helaas) ook nog met de God van de bijbel. Velen weten niet dat de bijbel een Joods boek is waarin God Zichzelf bekend maakt aan Zijn volk en aan de wereld. Tot op heden



is voor velen de openbaring van Jezus Christus helaas nog steeds een onbekend iets waarvan zij geen kennis hebben.

Wij mogen als Steward to Joseph in afhankelijkheid van onze Heer en Heiland ons steentje bijdragen in het bekend maken van Jezus Christus onder het Joodse volk tot redding van hun leven en een uitzicht op de (hemelse) toekomst, die is weggelegd.

Wij danken jullie voor het gebed, in de eerste plaats voor Israël, maar ook voor ons als stichting en danken jullie voor de financiële bijdragen waardoor het mogelijk is om het evangelie door te (blijven) geven aan onze Joodse broeders en zusters.

Zegen en groet, Martin Moerland

Verslag outreach april 2019

Door Bert-Jan Schuurman (veldwerker)

Van 8 t/m 19 April jl. Hebben we weer een outreach naar Israel mogen leiden. Deze keer bestond de groep uit elf personen van zes verschillende nationaliteiten. (Nederland, Zwitserland, VS, Dom. Republiek, Argentinië en Roemenië).

Ter voorbereiding hadden we Rom. 9 t/m 11 bestudeerd, waarin Paulus aangeeft dat God Zijn volk niet verlaten heeft en dat zij uiteindelijk haar Messias zal erkennen (Rom. 11:25-29). Gedurende deze outreach hebben we daar inderdaad van mogen proeven. We hebben mooie ontmoetingen en gesprekken mogen hebben. Misschien niet zo veel als in voorgaande outreaches, maar het waren stuk voor stuk mooie



ontmoetingen met mensen die erg open waren en waarmee we heel diep in gesprek konden gaan. In sommige gevallen konden we met hen bidden en regelmatig werden er Nieuwe Testamenten en/of getuigenisboekjes aangenomen. Het was opnieuw een prachtige ervaring om in Gods wijngaard te arbeiden en samen met Hem de werken te doen die Hij had voorbereid.

Ons reisschema zag er als volgt uit: 4 dagen Tel Aviv, 4 dagen Kiryat Shmona en 3 dagen Tel Aviv. Vanuit Tel Aviv reden we naar Jeruzalem om ook daar te getuigen van Gods plan van herstel door Yeshua en tevens te genieten van de prachtige oude stad. We deelden brood en wijn in de Graftuin. We wilden ook een bezoek brengen aan Ein Gedi, maar bij aankomst bleek het park al gesloten. Er waren echter nog behoorlijk wat mensen bij de ingang om er wat te drinken. Van deze gelegenheid maakten we gebruik om hen te bemoedigen met Hebreeuwse liederen. En nadat Marcel hen had toegesproken en hen Yeshua had verkondigd, ontstonden er mooie gesprekken met de omstanders. Er waren veel gezinnen met veel kinderen en klassen met teenagers. Bij zulke Goddelijke momenten, waar wij de gelegenheid krijgen, om grotere groepen mensen toe te spreken, is het ook onze ervaring, dat zodra de naam Yeshua valt, ouders, leerkrachten en begeleiders, hun kinderen meetrekken, weggaan en daarbij de handen op de oren van de jongelingen houden. Dit keer echter, kwamen er vragen en de kinderen waren erbij en kregen alles mee, wat wij, door genade mochten uitleggen over hun eigen Messias Yeshua! Velen waren erg bemoedigd en werden diep geraakt.

In Kiryat Shmona hielpen we bij een Messiaanse gemeente om het gebouw aan de buitenkant een nieuwe verfbeurt te geven. Deze gemeente is, net als vele andere Messiaanse gemeentes, gelegen in een bedrijven complex. We hadden gedurende ons werk verschillende gesprekken met de omliggende

ondernemers en een aantal keer brachten ze koffie en vroegen naar ons geloof, waarvan we uiteraard vrijmoedig getuigden. We bezochten een militaire basis, waar we o.a. spraken met Ariel an Raz, beiden namen een NT aan en Ariel was behoorlijk emotioneel.



In een groot winkelcentrum in Kiryat Shmona hadden we contact met een groep jongeren die heel aandachtig luisterden

naar wat we hen vertelden vanuit hun 'eigen' Tenach (het Oude Testament) en hoe Yeshua de vervulling was van de feesten van de Here (uit Leviticus 23) en vele profetieën.

Op de weg terug naar Tel Aviv

maakten we een tussenstop in Haifa bij Beth Miriam. Dit is een tehuis voor lichamelijk en geestelijk minder bedeelde mensen. We brachten er de liefde van Yeshua en

getuigden van Zijn offer voor ons. Terug in Tel Aviv hebben we op de promenade nog heel fijne gesprekken gehad. O.a. met Moshe en zijn vrouw en schoonzus. We mochten voor Moshe bidden voor genezing van kanker in Yeshua's naam. Alle drie erkenden ze dat deze ontmoeting door God was geleid en ook zij namen een NT aan.

Dit is slechts een kleine greep uit de mooie momenten die we ook deze keer weer mochten beleven. We danken de HEER voor Zijn genade en bidden dat het gezaaide zaad veelvoudig vrucht mag dragen.



Overdenking (Concentratie!) Hebreeën 12:1-4

Door Marcel Klerks

Ziende op de overste Leidsman en Voleinder van ons geloof, Jezus, Dewelke, voor de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechter hand van de troon van God" - **Hebreeën 12:2**

Ziende op..! Onze blik gevestigd houden op onze overste Leidsman, Yeshua, moet ons tenminste twee resultaten opleveren, leert **Hebreeën 12** ons. Punt 1: Overwinning over de zonde, die nog lichtelijk aan ons kleeft. (**Hebr.12:1,4**) Punt 2. Fier, standvastig kunnen blijven staan tegenover de zondige mens die ons weerstand biedt. (**Hebr.12:3**) Onze Here Jezus bood weerstand aan de zonde en natuurlijk met succes en Hij kon, zelfs in Zijn hoedanigheid als mens de mensen verdragen die weerstand boden. Voor ons het ideale Voorbeeld om onze blik op gericht te houden en zo te willen handelen zoals Hij deed door de kracht van Gods Geest, door Hem in ons toe te laten Zijn werk in ons te doen.

Dit moet ons bemoedigen om de dienst, waarin Hij ons geroepen heeft, trouw te blijven, totdat Hij terug komt. En dat is al heel snel!

Blijf nu geconcentreerd om je roeping uit te voeren. Laat je niet tot zonde verleiden of laat je niet afleiden om naast jouw roeping andere dingen te doen, die ook goed zijn om te doen, maar waartoe je niet

duidelijk geroepen bent. Laat je niet afremmen of verlammen door kritiek van ongelovigen of (helaas) kritiek vanuit de Christelijke wereld op jouw dienst.

Echter ben ik ervan overtuigd, dat iedereen die zich een wedergeboren navolger van de Here Jezus noemt, een gezondene is, om het werk van onze Redder bekend te maken, getuigenis te geven wat de Here Jezus in zijn of haar leven heeft gedaan en anderen uit te nodigen, dit aanbod van God, Jahweh, door Zijn zoon Yeshua, aan te nemen.

Is iedereen DÉ evangelist, die elke dag op de straat te vinden is, mensen aanspreekt, traktaten uitdeelt en luid het woord van God predikt? Nee! Maar iedereen heeft in zijn eigen kring en omgeving de mogelijkheid gekregen om van de enige Weg naar God de Vader te vertellen, te getuigen. De Here Jezus geeft de man uit Gardara, die Hij vrijgezet heeft van demonen, de volgende opdracht in **Lukas 8:39**: *“Keer terug naar uw huis en vertel welke grote dingen God voor u heeft gedaan”. En hij ging terug en verkondigde in de hele stad, welke grote dingen Jezus voor hem had gedaan.!*

Uit eigen ervaring weet ik, dat wanneer een schip aankomt in de thuishaven, de hele bemanning geconcentreerd is om het afmeren voorspoedig te laten verlopen. Iedereen staat op zijn/haar post en weet wat er verwacht wordt en is alert om de ander te ondersteunen, te bemoedigen om de opdracht naar behoren te vervullen.

Zo mogen ook wij, van Steward to Joseph, ons concentreren, ziende op onze Here Jezus, om onze bijdrage te blijven geven om het wonderbare Evangelie terug te brengen naar het volk Israel, in het land Israel, terug te brengen naar de stad Jerusalem, Sion van waaruit spoedig het Woord van God weer gehoord gaat worden.

Tegelijkertijd vergeten wij ook niet de mensen in onze omgeving, onze stad of dorp, onze collega's op het werk, en de nog ongelovige burens en vrienden. Bidden wij voor hen en bij gelegenheid vertellen wij van de hoop die in ons is en maken wij Gods principes bekend, die ons naar het heerlijke eeuwige leven voeren, in de dichte nabijheid van onze Redder, Heer en Koning, onze Here Jezus Christus.

Kom spoedig Heer Jezus, kom spoedig! Maranatha! - In Hem verbonden.

Dank- en Gebedspunten

1. Dank voor de goede outreach.
2. Dank dat het gezaaide zaad goede bodem gevonden heeft.
3. Bid dat andere werkers op de weg mogen komen van de Israëli's die wij mochten aanspreken.
4. Bid dat nog meer ogen mogen open gaan in Israel voor Yeshua hun Messias.
5. Bid voor bescherming voor onze Messiaanse broeders en zusters in Israel en daarbuiten.
6. Bid dat bij Christenen de ogen mogen opengaan voor de rol van Israel in Gods plan.
7. Bid voor de vrede van Jeruzalem.
8. Bid dat wij altijd weer moed, kracht en vreugde mogen ontvangen om door te gaan.
9. Bid dat wij geconcentreerd mogen blijven op onze roeping, onze dienst.
10. Bid dat nog 1 of 2 personen geroepen mogen worden om dit werk met ons te dragen.